

'Bij ons geen sausjes en zakjes'

"Mijn vrouw Annelies en ik wonen in een jaren 50-woning in de Pannekoekstraat in Rotterdam, een leuke straat met veel restaurantjes. Het is mijn eerste woning: in het jaar waarin we trouwden, alweer 13 jaar geleden, trokken we erin. Momenteel zijn we de woning aan het verbouwen. Ook de keuken staat nog op ons verlanglijstje."

"Onze keuken is slechts vijf vierkante meter groot en is ook qua inrichting niet helemaal naar mijn smaak. Wat ik graag zou willen? Een jaren 50-keuken van Bruynzeel, in zo'n karakteristieke groene kleur. Van huis uit ben ik bouwkundige, ik heb een natuurlijk respect voor het verleden van onze woning. Ik hoef ook niet de nieuwste snufjes, zoals een rijstkoker of een broodbakmachine; basaal is voor mij meer dan genoeg. Wel houd ik van kwaliteit, zoals goede, professionele messen. Daarnaast werk ik graag met mijn pannen en ovenschalen van Le Creuset."

"Ik kook iedere dag. Sterker nog, ik heb een tic voor eten. Mijn eerste stage was in de keuken en sindsdien ben ik altijd blijven koken. Annelies heeft er minder mee; als dochter van een supermarktondernemer doet zij liever de boodschappen. Wel houden we allebei van goede, eerlijke producten met zo min mogelijk toevoegingen. Sausjes en zakjes poeder vind je dan ook niet of nauwelijks in onze keuken."

"Ik kook graag aardappelen-vlees-groente, maar ben ook dol op salades. Met witlof bijvoorbeeld, een heel mooi product. Witlof zit ook in een van Annelies' favoriete gerechten: witlof met ham in bladerdeeg. Verder eten we op zondag graag pannenkoeken. Wat wil je, als je in de Pannekoekstraat woont... Eten doen we trouwens altijd samen. We vinden het fijn om even de dag door te nemen en we ervaren het avondeten als een soort natuurlijke overgang van de werkdag naar de avond. Iedere dag een fijn moment."